

27 December 2016

Beste collegae FD zeilers

In september 2012 openbaarde zich bij mij kanker in mijn keel.  
Al snel werd duidelijk dat er een heftige maar effectieve therapie bestond. Met volle energie ben ik de strijd aan gegaan met doel deze te winnen.  
Minstens zo belangrijk was de uitslag van het uitgebreide onderzoek naar mogelijke uitzaaiingen. Goddank werd er niets gevonden.

Nu helaas wel.

Een niet zichtbare uitzaaiing heeft zich genesteld en zich lange tijd stil gehouden  
Om daarna heftig toe te slaan.  
Zo heftig dat ik op 9 december heb gehoord dat behandeling zinloos is.

Ik heb alle scans en onderzoeken kunnen inzien, er is helaas "geen houden meer aan".

Hoelang ik nog van dit aardse bestaan mag genieten durft niemand aan te geven.  
De bandbreedte is "tussen weken en maanden".

Een heftige boodschap die ik helaas niet mooier kan maken.

Gelukkig heb ik naast het verdriet ook veel prachtige zaken mogen doen en meemaken waar ik met groot plezier en genoegen op terug kijk.

De droom FD te varen heb ik waar mogen maken. En hoe.

Varen en knutselen aan het gracieuze, tijdloze, sierlijke en snelle schip dat ons allen verbindt.

Met de NED 19 hebben Philippe en ik prachtige zeil seizoenen beleefd.

Met het WK van 2016 als hoogtepunt!

Philippe heeft aangegeven dat hij -net als ik- afstand wil doen van de Alive and Kicking.

Het is fantastisch dat ons schip in de vaart blijft als Promoboot!

Ik dank jullie voor de mooie jaren.

Een gelukkig en gezond *vaarwel*!

Maarten Soederhuizen

NED 19